

## RADIOLOOG &amp; HOBBY

## Onno Mets

## AFLEVERING 7

Sporten, verzamelen of sterren kijken: in deze rubriek vraagt de redactie radiologen naar waar zij energie en plezier uithalen naast hun werk. Aflevering 7: radioloog Onno Mets is in zijn vrije tijd op de jachtvelden te vinden.

Naam: **Onno Mets**  
 Leeftijd: **39 jaar**  
 Ziekenhuis: **Amsterdam UMC**  
 Woonplaats: **Weesp**  
 Thuis: **gehuwd, 2 jongens**

#### Hoe ben je ooit met jagen begonnen?

'Mijn moeder is kynoloog, fokker en trainer van jachthonden. Al van kleins af aan ging ik mee het bos in met trainingen en wedstrijden. Op mijn 14<sup>e</sup> ging ik samen met mijn vader voor het eerst mee op jacht met een kennis, langs de dijk bij Marken. Vanaf toen wist ik zeker: ik ben liever zelf jager dan hondenman.'

#### Hoe zit het met jagen in Nederland? Heb je een vergunning nodig, en zit je bij een vereniging?

'Voordat je kunt gaan jagen in Nederland, moet je eerst de jachtopleiding volgen en het examen halen: theorie en schietbaan. Het is helaas een gesloten wereldje, waar netwerk en familie vaak belangrijk zijn om bij een jachtveld te komen. O ja, en natuurlijk moet je geen contra-indicaties hebben voor een wapenvergunning.'

#### Hoe vaak jaag je, en waar?

'Ik begon direct op mijn 18<sup>e</sup> met de opleiding, en inmiddels heb ik mijn 17<sup>e</sup> jachtakte. Met een tussenpose van twee jaar door verblijf in het buitenland. Tegenwoordig heb ik minder tijd dan vroeger, naast het werk en een jong gezin. Maar ik ga er toch nog zo'n tien keer per jaar een dag(deel) op uit. Jachtvrienden hebben hun jachtveld in de buurt van Hoorn, Woerden en Broek in Waterland. Dat zijn de plekken waar ik met hen (lees: de jachtouder) mee mag jagen. Het gaat voornamelijk om jacht op eend, haas, gans en duif. Ook heb ik enkele keren in Duitsland en Polen gejaagd op reewild.'

#### Heb je eigen jachtgeweren of honden?

'De wapenkluis stalt twee hagelgeweren (kaliber 12) voor kleinwild, en een kogelbuis (kaliber 7 x 64) voor grootwild. Voor een eigen hond heb ik momenteel geen tijd, maar wie weet wat de toekomst brengt.'



Onno op pad met zijn oudste zoon.

#### Waarom is het leuk? En heeft het ook een functie?

'In Nederland is het doel van de jacht tweeledig: schadebestrijding aan gewassen en populatiebeheer. Het jagen is voor mij een avontuur waarbij je heerlijk buiten bent (vaak op onmogelijke tijden en in alle weersomstandigheden), onderdeel van de natuur bent, en waarbij je het verhaal van je eten op je bord kent van begin tot eind. Waarschijnlijk voldoen het speuren en succes hebben ook aan een bepaald oerinstinct, anders zouden er vast ook niet zoveel mensen zijn die houden van sportvissen. Wat mensen vaak vergeten is dat jagers een van de grootste natuurliefhebbers zijn, en vaak onderdeel zijn van biotoopverbetering met teldagen en schoonmaakacties. Heel vergelijkbaar met vogelaars, natuurfotografen, alleen met een iets andere insteek.'

#### Wat vindt je omgeving van je hobby?

Je krijgt heel wisselende reacties, zeker ook afkeurende. Vaak vanuit onwetendheid, want als je het gesprek aangaat, blijkt dat mensen het 'Moordenaar! Dierenbeul!' toch terugnemen als ze het verhaal horen achter de reden dat je met gedode dieren in de hand loopt. Kijk, een vegetariër of veganist heeft een andere levensvisie. Prima, *let's agree to disagree*. Maar hij/zij die het zielig

vindt en er een mening over heeft, onderweg naar de AH voor een kiloknaller, die wil ik wel even te woord staan over dierenleed en het nut van jagen.'

#### Doe je het alleen of met anderen?

'Ik ben zelf geen jachtouder; ik heb geen tijd om zelf een jachtveld te beheren. Voor nu jaag ik dus met eerdergenoemde jachtvrienden mee. En in het verleden zijn we een paar keer met een groep collega's wezen jagen.'

#### Mooiste jaagervaring?

'Het is onmogelijk om iets te kiezen! Je eerste haas, of een pijlsnelle fazant in een besneeuwde boomgaard, het eerste grootwild, of laatst voor het eerst samen in de slootkant met mijn oudste zoontje. Allemaal gouden herinneringen.' ■

#### Joy Vroemen

##### Oproep: uw hobby in beeld

Hebt u een bijzondere hobby waar u graag over vertelt? Of een collega die maar niet uitverteld raakt over zijn of haar liefhebberij? Mail naar [memorad@radiologen.nl](mailto:memorad@radiologen.nl). De redactie neemt dan contact op.