

## Echte dokters huilen ook

Warner Prevoo is interventieradioloog, gespecialiseerd in oncologische behandelingen. Na een vermeende longontsteking waar hij maar niet van opknapt, gaat hij naar zijn eigen afdeling om even een 'scannetje te laten maken om kanker uit te sluiten'.

*"Na de scan loop ik direct terug naar de verslagkamer. [...] Mijn blik blijft rusten op de linkerlongkwab. [...] Instinctief bereken ik de grootte van de tumor. [...] Ook op de rechterlong zijn afwijkingen te zien. [...] De lymfeklieren zijn ziekelijk opgezet. [...] Tom draait zich half naar mij om. Als ik zijn asgrauwe gezicht zie en de verbijssterde blik in zijn ogen, dringt pas echt tot me door dat we niet kijken naar een van de vele CT-scans die wij beroepshalve voortdurend onder ogen krijgen, maar naar die van mijn longen. De diagnose is onmiskenbaar: longkanker in een terminaal stadium."*

Dit is een van de beginscenes uit het boek, waarbij iedere radioloog Warner Prevoo direct ziet staan in de verslagruimte. Warner publiceert samen met Karin Overmars de memoires van zijn diagnose en de tijd die daarop volgt: *Echte dokters huilen ook*. Het is een beeldend geschreven, indringend portret van een aimabele arts, die razendsnel moet leren patiënt te zijn.

Bij tijd en wijle een hard gelag, want eigenlijk komt hij al snel tot de conclusie dat je jarenlang gespecialiseerd kan zijn in het leveren van oncologische zorg, maar eigenlijk geen weet hebt van wat er precies in een patiënt omgaat.

Hij hekelt de aangeleerde empathie van medezorgverleners en de pogingen om slecht nieuws te verzachten. Je hebt geen idee, je gaat het pas begrijpen als je zelf ziek wordt.

Warner laat je meeleven met zijn worsteling, maar ook die van zijn omgeving, zoon, vriendin, familie en vrienden op het slechte nieuws. De fases van rouw 'ontkenning, boosheid, vechtlust, depressie en aanvaarding', worden door iedereen anders beleefd. Warner neemt je mee in zijn levensverhaal, drukt je op doordringende wijze met de neus op de feiten en zet je daardoor indirect ook aan het denken over je eigen rol als zorgverlener.

Het boek is beeldend geschreven in vlotte stijl. Bij elke medische mijlpaal leef je met Warner mee en hoop je dat het goed voor hem zal uitpakken. Het boek eindigt met veel vragen en nieuwsgierigheid naar wat komen gaat.



Helaas haalt de rauwe werkelijkheid hem uiteindelijk in.

Warner Prevoo (1963) is op 21 juli 2023 overleden aan de gevolgen van zijn ziekte.

Ruth Kaufmann

**Auteurs:** Warner Prevoo en Karin Overmars

**Omvang:** 223 bladzijden

**Uitgeverij** ambo | anthos

**ISBN** 978 90 26348 273

**Prijs** € 15,00